



Nytt från Gottsunda/Valsätra

Nyhetsbrev oktober 2019

En höst full av aktiviteter

Hoppas att ni alla som läser detta har haft en riktigt bra sommar. I Gottsundaområdet är höstens aktiviteter i full gång. Som vanligt görs det massor av insatser i till exempel Gottsunda centrum, kulturpunkten och på biblioteket bara för att nämna några mötesplatser. Det är fantastiskt att se alla från flera olika verksamheter, föreningar och organisationer jobba tillsammans för ett bättre Gottsunda.

Som ni vet planeras stora förändringar i området, förändringar som ännu tydligare ska göra Gottsunda/Valsätra till ett hjärta i södra Uppsala. Det unika i områdets mångfald är en stor potential för utveckling som vi alla kan hjälpas åt att ta tillvara på. Vi fokuserar nu på att förbättra dialogen ännu mer. En del av det är att fortsätta skapa nya och effektiva kommunikationskanaler med er alla som bor och verkar här. Det är viktigt för oss att du kan dela dina tankar, idéer och behov – och på så sätt hjälpa oss att fundera kring vilka förändringar, eller icke-förändringar, som är viktigast för dig.

I det här nyhetsbrevet delar vi med oss av information kring Gottsundadagen, som i år slås ihop med Matfestivalen till en Mat- och kulturfestival, samt ett par berättelser om hur ett par Gottsundabor har upplevt sina första år i sitt nya hemland och Gottsunda. Och mycket mer. Som vanligt delar vi också med oss av en del av alla de aktiviteter som genomförs via kalendern i slutet av nyhetsbrevet.

Trevlig läsning!

Aki säger: ”Gottsunda har lärt mig allt”

Under en aktivitet för unga vuxna i Kulturpunkten i Gottsunda centrum tidigare i veckan, delade Alekski ”Aki” Swallow med sig av sin livsresa så här långt. Han berättade bland annat att framgången med Labyrint absolut inte skedde av sig själv över en natt. Tvärtom tog det flera år av hårt arbete på flera fronter med diverse motgångar längs vägen.



Aki berättade hur han, samtidigt som han utvecklade sin musikkariär, under flera år fick försörja sig som personlig assistent och brevbärare för att så småningom kunna nå sina drömmars mål. Resan mot vuxenvärlden inkluderade även vistelser på ungdomshem, något som han med facit i hand gärna skulle ha sluppit.

Hans intresse för musik väcktes tidigt:

- Jag började skriva texter och sjunga redan när jag var i tioårsåldern. Och i Gottsunda på den här tiden, i början av 1990-talet, fanns alla de hiphop- ingredienser som krävdes. Breakdance, gemenskap, graffitti, Gottsundadagen, Hip Hop-festival, replokal i fritidsgården och, inte minst, vuxna som fångade upp, stöttade och inspirerade någon som mig.

Betydelsen av förebilder var något som Aki återkom till flera gånger:

- Det är viktigt med vuxna förebilder med livserfarenhet för barn och unga i ett område som Gottsunda, oavsett om det handlar om musik eller något annat. Inte minst för att bryta mönster och negativa spiraler, i vissa fall från en generation till en annan.

När det gäller sin egen roll som förebild för andra, sade han så här:

- Jag är medveten om att vissa ser upp till mig för att jag har lyckats uppnå vad jag ville inom det område som jag älskar mest – musiken. Själv tycker jag dock att det viktigaste när det gäller mitt liv är att jag aldrig har gett upp, oavsett vilka hinder och motgångar jag har mött längs vägen.

Stolthet är var en annan framgångsfaktor som Aki betonade:

- Genom vår musik så har Labyrint inte bara satt Gottsunda på den svenska förortskartan, utan vi har även bidragit till att ge oss från Gottsunda en känsla av stolthet. Jag är stolt över att vara från det här området. Gottsunda har lärt mig allt.

När det gäller hur Akis liv kommer att se ut framöver, nu när Labyrint har tagit en paus, så verkar det finnas utrymme för variation:

- Jag och övriga i bandet kommer alla att fortsätta med musiken på olika sätt. Jag håller även på att nosa på teater, kanske som manuskrivare. Dessutom så funderar jag på att skaffa mig en utbildning, något som jag inte gjorde som ung även om jag hade ganska lätt för mig i skolan. En svensk utbildning är värd mycket, oavsett om man vill jobba här eller utomlands.

Aki sa vidare att han tycker att kommunen är på rätt väg när det gäller sina satsningar i Gottsunda:

- Ungdomar behöver vägledning och information kring möjliga vägar framåt när det gäller utbildning och jobb. Därför är det nya Jobb-och utbildningscentret här i centrum så viktigt. Jag önskar att fler tar vara på de möjligheter som finns i Sverige.

Avslutningsvis:

- Förutom det så tycker jag att kommunen borde involvera ungdomar i aktiviteter där de får ta eget ansvar, som exempelvis konserter och festivaler. Dessutom så borde man ha en musikstudio i Gottsunda där ungdomar får vara kreativa, spela in sin egen

musik, och producera sina egna podcasts. Det är något som borde finnas i alla stadsdelar i hela Sverige.

Från SFI till läkarlinjen på två år

På mindre än två år har Aya Farag, som har bott i Sverige och Gottsunda med sin familj sedan oktober 2018, lyckats ta stora steg framåt på flera fronter i livet i sitt nya hemland. I ett nötskal: från SFI till läkarlinjen på Uppsala universitet – och att hon anser att språket är nyckeln till allt.



Aya Farag kom till Sverige från Egypten i oktober 2018 tillsammans med sin man och tre barn. Hon avslutade SFI på endast fyra månader. Därefter fortsatte hon att studera svenska, grundläggande SVA, samtidigt som hon började leta efter jobb. Hon berättar att hon ibland var deprimerad, och inte visste hur hon skulle inleda sitt nya liv i Sverige:

- Jag ville inte sitta hemma utan ville istället gå ut och delta i olika aktiviteter, till exempel språkcafé, kurser, läsa artiklar, gå till biblioteket och träffa människor som stärkte mig. Detta hjälpte mig att ta steg framåt i en positiv riktning för mig och min familj.

Minska stressen

Aya började snart vikariera som lärarassistent, och därefter heltid inom vården. Vid denna tidpunkt blev livspusslet dock väldigt hektiskt för henne – med jobb, studier samt ansvar för tre barn. Så då bestämde hon sig att skaffa körkort, vilket hon gjorde i juli 2019, för att underlätta livet och minska stressen.

Om fem år ser Aya sig själv jobba som läkare på Akademiska sjukhuset:

- Jag har redan tagit ett första steg mot barndomsdröm genom att jag nu studerar på Uppsala universitet. Jag tycker att det är fantastiskt att det finns möjligheter att studera gratis i Sverige. Nu känner jag att jag kan hjälpa både mig själv, min familj och resten av Sverige genom att jobba som läkare här i framtiden.

Stöttande man

Många mammor tycker att det svårt att jobba och ha barn samtidigt. Aya berättar hur hon har löst det:

- Jag har själv tre barn och det äldsta är sex år. Jag försöker att använda tiden till studier när barnen är på förskolan och när de sover. Det är nödvändigt att ha regler hemma, och det viktigaste är att din livspartner förstår att en sund familj behöver samarbeta, annars går det inte. Min man hjälper mig mycket, och utan honom skulle jag ha svårt att få livet att gå ihop.

Språket är allt

Under tiden i Sverige så här långt har Aya medvetet valt att vara positiv och inte lyssna på negativa röster som säger att det inte finns jobb eller att livet är för svårt:

- Man måste ta ett steg framåt i taget, och framförallt fokusera på att bli bättre på svenska. Språket är nyckeln till allt.



Kristallens betydelse för nyanlända

Gottsunda Öppna förskola Kristallen är en del av Gottsunda familjecentral och är öppen för alla som är föräldralediga och hemma med barn till dess de börjar förskoleklass (0_6 år).

Ola Barghouthi som är från Palestina arbetar på Avdelningen för social hållbarhet inom kommunledningskontoret. Här delar hon med sig av sina egna erfarenheter kring hur betydelsefull Kristallens verksamhet har varit för henne och hennes barn:
- Jag kommer ihåg när jag flyttade med min man och två små barn till Gottsunda för två år sedan. Min man började studera efter två veckor, men jag tvungen att vänta till dess att mina barn fick plats på förskolan. Det var väldigt tråkigt att stanna hemma ensam varje dag. Då försökte jag hitta en plats där jag och mina barn skulle kunna träffa andra och ha roligt. Den platsen var Gottsunda Öppna Förskola Kristallen, som är öppen fem dagar i veckan. Kristallen gjorde mig och mina barn jättegglada.

Ola betonar att Kristallen är en säker och omhändertagande plats där föräldrar kan träffas och umgås tillsammans med sina barn:

- Man träffar människor med liknande bakgrund, samtidigt som man får hjälp och stöd kring barnomsorg av pedagogiskt utbildade medarbetare på Kristallen. De erbjuder ett supportteam för föräldrar, vilket är särskilt viktigt för nyanlända mammor som är borta från sina familjer i sina hemländer.

Kristallen erbjuder möjligheter att träna på det svenska språket och kommunicera med svensktalande. I samarbete med vuxenutbildningen Linné finns även möjligheter för föräldralediga att studera SFI (svenska för invandrare) eller SVA (svenska som andraspråk).



Skolan och kraften i samhörigheten i Gottsunda

Drygt en vecka efter den officiella invigningen av den tillfälliga Gottsundaskolan, så välkomnades skolans elever och medarbetare tillbaka hem på bred front av lokalsamhället.

På plats i Svenska kyrkan i Gottsunda fanns representanter från flera kommunala förvaltningar, Gottsunda centrum, Polisen, Räddningstjänsten och församlingen. Det övergripande budskapet från de som talade var hur hela området är glada över att skolans välfungerande verksamhet är tillbaka på hemmaplan igen, och att den känsla av samhörighet, kontinuitet och trygghet som skolan bidrar till har återvänt dit den hör hemma. En känsla som handlar om så mycket mer än en ny skolbyggnad, fler besökare till kulturverksamheterna och mer liv och rörelse.

Mattias Rosendahl, verksamhetsledare för Gottsunda kulturhus, sammanfattade denna känsla väl i sitt tal:

– Morgonen efter att Gottsundaskolan brann öppnade kyrkan sina portar och här inifrån kunde man se vidden av den förödelse och den askhög som var kvar av skolan. Det dröjde dock inte länge innan vi alla förstod att Gottsundaskolan aldrig brunnit ner. För det som verkligen är Gottsundaskolan är ni, elever och personal, och ni har aldrig slutat brinna. Ni brinner för Gottsunda och ni brinner för Gottsundaskolan, och den värmen har härdat känslan av samhörighet så stark att den aldrig kan brista.

– Den mobilisering som skolan, kommunen och andra aktörer tog sig an för att se till att ni elever skulle slippa splittras och att ni skulle få fortsätta att vara Gottsundaskolan, om än någon annanstans, var, skulle jag vilja säga, unik. Men den var också ett exempel på vad det går att åstadkomma om vi arbetar tillsammans mot samma mål. Är det någonting jag vill att ni elever tar med er från er tid i Gottsundaskolan förutom kunskap, stolthet och förhoppningsvis goda minnen, är det lärdomar av vad övertygelse och samarbete kan leda till.

Brett samråd kring nya skolområdet planeras

I slutet av oktober 2019 förväntas kommunen att fatta beslut om samråd om detaljplanen för det nya skolområdet i Gottsunda, som bland annat inkluderar helt nya lokaler för Gottsundaskolan som ska stå färdiga 2024.

Utvecklingen av ett nytt skolområde i Gottsunda, förskoleklass till årskurs nio, är viktigt. Det behövs i takt med att Gottsunda växer och utvecklas till en stadsnod i södra Uppsala med tusentals nya bostäder och arbetsplatser samt en ny kollektivtrafiklösning.

Efter att beslutet om detaljplanen för det nya skolområdet är fattat, så kommer kommunen, med stadsbyggnadsförvaltningen i spetsen, att inleda samråd kring planen för det nya skolområdet. Samråd kommer att ske under november-december i år. En grupp som involveras är så kallade sakägare, till vilka kommunen skickar detaljplanen på remiss. Sakägare är berörda myndigheter, organisationer och fastighetsägare, samt personer som bor inom planområdet eller på angränsande fastigheter. Syftet med samrådet är att samla in synpunkter. Endast sakägare kan överklaga detaljplanen.

Eftersom det här samrådet berör ett nytt skolområde, så kommer även elever, medarbetare och vårdnadshavare i grundskolor i Gottsunda och dess närområden informeras och engageras – så att yttranden även kan samlas in från dessa. Det utgör en viktig del av lokal demokrati, såväl i Gottsunda som andra delar av kommunen. Det hör till saken att de flesta elever som kommer att gå i den nya Gottsundaskolan (åk. 6-9) från och med 2024, idag går i F-3/F-5 skolor i Gottsunda och dess närområden.

Efter samrådet sorteras alla inkomna synpunkter och eventuellt görs justeringar av förslaget till detaljplan. När justeringarna är gjorda skickas planen ut för granskning, ett skede som fungerar som samrådet och är ett andra tillfälle att lämna synpunkter. När synpunkterna från granskningen sammanställts och planen justerats kan den antas av kommunen.

Kalendarium

Här har vi samlat exempel på olika event som är på gång!



Läxhjälp

Behöver du läxhjälp? Kom så hjälper vi dig!

Tid: 15.30-17.30

Plats: Gottsundabiblioteket.

Juridisk rådgivning

Kostnadsfri juridisk rådgivning med Advokatfirman Tyberg & co (jämn vecka) och Innerstans advokatbyrå (ojämn vecka).

Tid: 18:00-17:00

Plats: Gottsundabibliotek

Språkbordet

Öva på att tala svenska för dig som 18 år och äldre.

Tid: 15:00-16:00

Plats: Gottsundabiblioteket

OKT
2

Första hjälpen

Vad gör jag om någon är skadad? Praktiska övningar.
Första hjälpen för alla åldrar.
Tid: kl.18.00
Plats: Gottsundakyrkan

OKT
3

It-handledning på arabiska

Hadeel hjälper dig med frågor om datorer och it på arabiska.
Tid: Torsdagar 15.00-17.00
Plats: Gottsundabibliotek

Torsdagsbibblan

Vi skriver, läser, skapar, provar på teater med mera! För dig som är 6-12 år.
Tid: 15.00-16.30
Plats: Gottsundabiblioteket

OKT
5

Idrottens dag

Prova på olika aktiviteter-helt gratis!
Ta med Familj och vänner till Idrottens dag i rörelseglädje för alla åldrar.
Tid: 12:00-16:00
Plats: Gottsunda centrum.

OKT
6

Jazz Sani Scat Servens

Tid: 15:00
Plats: Kulturpunkten

OKT
9

Bokfika

Vi bjuder på fika, byter boktips och pratar om böcker
Tid: 15.00-16:00
Plats: Gottsundabiblioteket

OKT
14

Ångbåtstrafiken i Uppsala

Sjöingenjör Nils Sjökvist berättar om ångbåtstrafiken på Uppsala, som Uppsala hamndirektion kallade Fyrisån på 1800-talet.
Tid: 19.00
Plats: Kulturpunkten

OKT
15

Lek och kommunikation

Utbildning för föräldrar till små barn
Tid : 13.00-15.00
Plats: Gottsunda öppna förskola kristallen
Mejl: lena.a.nilsson@region uppsala.se

OKT
16

Mangaklubb

Vi träffas på biblioteket, tipsar varandra om manga. Vi lånar och läser nyinköpta manga-böcker. För dig som är 11 år eller mer.
Tid : 16:00-17.00
Plats: Gottsundabiblioteket

OPEN MIC - Fem minuter av frihet

Fem minuter av frihet är en öppen plattform för unga som önskar uttrycka sig fritt om samhällsfrågor som rör Gottsunda. Det finns ingen gräns kring ämnen ni vill lyfta upp. Det kan handla om till exempel skola, mat, säkerhet, jobb, politikens

agerande, miljö, med mera.

Det du vill säga kan till exempel vara i form av monolog - med eller utan hjälp av musikinstrument. Plattformen är till för att kunna främja det demokratiska samhället och ge unga en röst.

Tid: 18.00 - 19.00

Plats: Kulturpunkten.

OKT

21

Författarsamtal

Monica Renstig

Karriärrådgivare och författare Monica Renstig besöker Utbildnings- och jobbcener och ger tips om hur du kan hitta ett jobb. Monica har bland annat skrivit boken Planka CV.

Tid: 14:00-15.30

Plats: Kulturpunkten.

OKT

22

Författarbesök: Nina Wähä

Hör författaren Nina Wähä berätta om hyllade romanen Testamente. Nina Wähä debuterade 2007 med romanen S som i system. Hon spelade en av huvudrollerna i filmen Babylonsjukan och har sjungit i popbandet Lacrosse. Romanerna Titta inte bakåt! (2010) och Testamente (2019) har hyllats av kritikerna. I Testamente möter vi Annie, som när hon blir gravid motvilligt åker hem till platsen där hon växte upp. Bondgården ligger i Tornedalen, med sitt eget språk, sitt eget meänkieli. Inte svenska, inte finska, något tredje. Ingen blir särskilt glad över att se henne. Det här är nämligen en familj med en stor hemlighet som ständigt hänger över den. Två föräldrar och tolv barn, eller fjorton beroende på hur man räknar, som aldrig kommit överens.

Tid: 18.00

Plats: Kulturpunkten

OKT

23

Brand

vad ska jag göra om det brinner?

vad behöver jag hemma? Vad behöver jag veta?

Tid: 18.00

Plats: Gottsundakyrkan

OKT

28

Harry potter-läger på Gottsunda Dans & teater

Välkomna till vårt dans- och teater läger, där vi dyker in i Harry Potters magiska värdefull av häxkonster, trollkunskap och spännande äventyr.

Du kommer att få prova på allt ifrån rollspel där du får möjlighet att vara en karaktär från Harry Potter- världen till att delta i magiska dramapass och lära dig koreografi och olika datatekniker.

Tid: 28-29/10 10.00-15.00,30/10 10.00-16.30

Plats: Gottsunda Dans & teater

Max antal platser, anmäl dig till sofia@gottsundateater.com

OKT

29

Magisk kurs

Wingardium Leviosa! Kom och lär dig magiska trick med magikern Magnus Vihagen. För barn 8-12 år.

Tid och plats

Tid: 13.00-15.00

Plats: Gottsundabiblioteket

Föranmälan [till biblioteket](#). Begränsat antal platser.

Lek och kommunikation

Tid : 13.00-15.00

Plats: Gottsunda öppna förskola kristallen

Återkommande event

Läxhjälp

Behöver du hjälp med läxan? Kom så hjälper vi dig.

Tid: Tisdagar 15.30–17.30 (sista tillfället 26 november) Plats: bibliotekets entré

Juridisk rådgivning

Kostnadsfri juridisk med Advokatfirman Tiberg & co (jämn vecka) och Innerstans advokatbyrå (ojämn vecka).

Tid: Tisdagar 18:00-19.00 (sista tillfället 26 november)

Plats: Biblioteket tisdagar 18.00–19.00

Språkbordet

Öva svenska med oss. Vi pratar om allt mellan himmel och jord.

Tid: tisdagar 15.00–16.00 (sista tillfället 26 november)

Plats: Kulturpunkten

It-handledning på arabiska

Hadeel hjälper dig med frågor om datorer och it på arabiska.

Tid: Torsdagar (sista tillfället 31 okt)

Plats: Gottsundabiblioteket

Torsdagsbibblan

Vi skriver, läser, skapar, provar på teater med mera! Ålder 6-12 år.

Tider: Torsdagar 15.00-16:30 (sista tillfället 19 december)

Plats: Gottsundabibliotek



Kontakt

Tips på något som bör med i nästa nyhetsbrev eller frågor och funderingar? Varmt välkommen att mejla gottsunda@ uppsala.se.



[Vill du avprenumerera på nyhetsbrevet?](#)